



MESTERSKYTTEN OG OLIESÆLGEREN



af Prem Rawat

Der var engang en mand, som var en fremragende bueskytte. Han kunne sende en pil af sted og ramme lige i plet på skydeskiven, og så kunne han med den næste pil splitte den første midt igennem. Han rejste fra by til by og gav opvisning i sine færdigheder. Og alle indbyggerne forsamledes og klappede ad ham, for de havde aldrig set noget lignende.

En dag kom han til en lille landsby, og da han havde sendt den første pil af sted, klappede alle og råbte: "Bravo. Bravo." Men da begejstringen havde lagt sig, hørte man en stemme bag i forsamlingen udbryde: "Arh. Det er bare et spørgsmål om øvelse."

Bueskytten hørte det, og det forstyrrede ham, men han fortsatte. Han tog den næste pil, sendte den af sted og splittede den første. Igen råbte alle: "Bravo. Bravo. Bravo." Og igen lød stemmen nede bagfra: "Arh. Det er bare et spørgsmål om øvelse."

Efter forestillingen var bueskytten meget irriteret. Her kom han og demonstrerede alle sine færdigheder, og så blev denne mand ved med at sige: "Det er bare et spørgsmål om øvelse." Han gik derfor ned bag ved forsamlingen og fandt frem til manden. Det var en oliesælger. Han havde en lang bambusstang over skulderen med en krukke olie hængende bagved og en anden foran.

Mesterbueskytten sagde: "Hvor vover du at påstå, at det bare er et spørgsmål om øvelse? Hvad laver *du* måske? Du sælger olie. Se mig. Folk kommer langvejs fra for at se mig, fordi jeg sigter og skyder så godt."

Oliesælgeren så på bueskytten og sagde: "Arh. Det er bare et spørgsmål om øvelse. Lad mig demonstrere det for dig."

Oliesælgeren tog en flaske frem og lagde en mønt med et hul i midten oven på den, og så hældte han olie fra sin krukke igennem det lille hul uden at spilde så meget som en dråbe. Han vendte sig om imod bueskytten og sagde: "Nu er det *din* tur."

Men bueskytten skulle ikke have noget af at prøve. Han forstod, at det *er* et spørgsmål om øvelse.



FRED ER ENKEL

Nu vil jeg gerne spørge jer: Hvad øver I jer på? Tænk over det. Hvad øver I jer på? For lige meget hvad I øver jer på, vil I blive gode til det.

Somme tider glemmer vi, hvor enkelt et emne fred er. Vil I høre sandheden? Den virkelige sandhed? Så er den her: Det, I søger, er inden i jer selv.

Måske vil I gerne have en forklaring på, hvad jeg mener, når jeg siger, at det, I søger, er inden i jer selv. Det kan jeg ikke give jer, for det var ikke mig, der anbragte det inden i jer. Det har altid været der. Og vi – hver og en af os – har altid følt os tiltrukket af at lære det at kende. Men vi har alt for travlt med at prøve at måle det umålelige og definere det udefinerlige og finde løsninger, der er aldeles forvirrende.



vil du høre sandheden?

det, du søger,
er inden i dig

Nogle siger: "Hvis man vil finde sand fred, er man nødt til at give afkald på alt." Men hvordan giver jeg afkald på alt? Det er nemt at sige: "Giv afkald på alt!" Men hvad er "alt"?

Der er en historie om Buddha, som gav afkald på "alt". En dag kom Sujata hen til ham og sagde: "Hvad er det, du gør?" Buddha svarede: "Jeg prøver at gøre mig fri ved ikke at eje noget. Jeg ønsker ikke at have noget." Sujata pegede på ham og sagde: "Har du også tænkt dig at give afkald på det? Du har jo stadig din krop. Du har ikke givet afkald på alt." Ifølge historien gik der her noget op for Buddha.

Der findes en talemåde: "Ingen ønsker fred mere end en soldat." Han er den sidste, der ønsker at gå i krig. Han gør det kun på grund af pligt, men han og hans kone ville være så lykkelige, hvis ordren pludselig kom, lige som han skulle sige farvel: Krigen er slut, der er fred. Tag hjem igen.

Vi prøver at skabe fred, selvom vi ikke ved, hvad det er, der skaber krig. Åh, der er altid en årsag. I hvert fald er der en eller anden historikers pen, som opridser, hvorfor den eller den krig begyndte – og det indgår aldrig, at det måske har noget at gøre med, at mennesker ikke er tilfredse.

EN KÆRLIGHEDSAFFÆRE

Når livet ikke betyder så meget for os, bliver krig og drab bekvemme løsninger. Det ene menneske ser ikke længere noget problem i at dræbe det andet. ”Jeg er mere interesseret i dine penge end i dit liv.” Bang! Hvorfor? Fordi morderen ikke føler, han selv har nogen værdi, og når han ser et andet menneske, tænker han: ”Dit liv er også værdiløst.”

Stop, stop, stop. I har fået den mest utrolige gave – livets gave. Nu kan I selvfølgelig spørge: ”Hvem gav mig den gave?” Hvorfor interessere sig for det? Hvis man ikke har taget imod gaven, hvad forskel gør det så, hvem der har givet den? Tag imod gaven først.

Når du vågner om morgenen, siger du så: ”Tak for ånde-drættet, tak for den nye dag”? Eller siger du: ”Åh, jeg skal nå både det ene og det andet”?

Hvad er det, du øver dig i hver dag? Øver du dig i mildhed? Hvis du gør, bliver du god til det. Eller øver du dig i frustration? Hvor lidt skal der til, før du bliver frustreret? Øv dig i den fred, der findes inderst inde i dig, og du vil blive virkelig god til at opleve den. Og når du gør det, vil du forstå, hvad det er, jeg prøver at fortælle.

Folk vil have løsninger: ”Fortæl os den praktiske vej til denne fred.” Det ville jeg hellere end gerne. Men her er mit dilemma: Det, I søger, er inden i jer. Det er, ligesom hvis du bruger briller, og du spørger mig: ”Har du set mine briller?” Og jeg siger: ”Ja, du har dem på.” ”Nej, nej,” siger du. ”Jeg leder efter mine briller. Jeg har ledt overalt. Jeg kan ikke finde dem.” ”Nej, for du har dem på!”

Alting bliver en gåde for os. Se med oprigtige øjne, og du vil opdage en enkelhed. Har du nogensinde stået og betragtet en rindende å? Bare kigget og kigget? Ved du, hvorfor vandet løber? Det er en kærlighedsaffære. Vandet løber tilbage til havet, det kom fra. Og det vil løbe og løbe og løbe, indtil det møder havet, og så vil det ikke løbe mere.

Jeg så en tv-udsendelse om en afrikansk frø, der under tørke graver sig langt ned i jorden, hvor den overlever i månedsvi. Forskerne sagde: ”Hvor fascinerende! Hvordan bærer den sig ad?” Og jeg tænkte: Det virkelig fascinerende er ikke alt det, den gør for at overleve, mens den er begravet dybt nede i jorden. Det er blot nogle nødforanstaltninger for at holde sig i live, indtil det regner igen. Det virkelig fascinerende er, at denne frø satser sit liv på, at det vil regne igen. Hvordan ved den, at det vil regne igen? Er den meteorolog? Nej. Men i løbet af millioner af års evolution har den forstået, at det vil det.

DIT HJEM

Så meget af det, vi sætter vores lid til og tror på, vil en dag ikke længere være der. Forskerne forudsiger endda, at en dag vil jorden forsvinde. ”Uha-da-da! Vil jorden forsvinde? Du mener, at alt det her vil forsvinde? Hvad med min

ved du,
hvorfor vandet

løber?

det er en
kærlighedsaffære

vandet løber tilbage
til havet, det kom fra

statue? Hvad med mit navn? Hvad med mine bedrifter?”
Ja, alt det vil forsvinde.

Du er gæst på hotellet. Lad være med at gøre det til dit hjem. Ved du, hvad et hjem er? Når folk får fri fra arbejde, siger de: ”Nu går jeg hjem.” Når de så er på vej hjem, passerer de tusinder af hjem. Men de stopper ikke. Det er ikke ethvert hjem, der duer. De fortsætter, indtil de kommer til deres eget.

Har du fundet dit hjem? Ikke det derude, men det hjem, du har inden i dig? Når du finder det, vil du begynde at forstå, hvad fred er. Der holdes mange taler om fred, men freden synes ligesom at fordufte. Der er tilmed sange om fred, ”Peace, peace, peace”. Og hvad sker der så? En ny krig, og endnu en krig, og endnu en. Vi vil have velstand. Men hvad er det, opskriften altid har været? Fred og velstand. Det har aldrig været: ”Velstand, og så fred.” Først fred, så velstand.

Lyt til enkelheden i din tilværelse. Fred er beslægtet med det undefinerlige, enkelheden og kraften i dit åndedræt, der kommer og går. Forstår du, hvad åndedrættet er? Du er nødt til at øve dig i enkelhed for at forstå det enkleste af alt, som bor inden i dig.

Find skønheden inden i dig, for det er der, du finder fred. Grav efter skatten, indtil du finder den, for den er der – inden i dig. Søg, indtil du finder den. Gå ikke på kompromis. Grav løs, indtil du finder det, du altid har ledt efter.

har du fundet dit hjem?

ikke det derude,
men det hjem, du har inden i dig!

Dette er en publikation i en serie af redigerede taler af Prem Rawat, også kendt som Maharaji. Prem Rawat har viet sit liv til at udbrede det enkle og væsentlige budskab, at fred findes i hvert eneste menneske.

Words of Peace Global
www.wopg.org

Se video med Prem Rawat,
læs artikler, download audio-
visuelt materiale og mere.

Dansk hjemmeside
www.wordsofpeace.dk

Oplysninger om Prem Rawat
og hans budskab
samt aktiviteter i Danmark:
Info-linjen tlf. 7022 6004

© The Prem Rawat Foundation
www.tprf.org

The Prem Rawat Foundation
P.O. Box 24 -1498
Los Angeles, CA 90024, USA

Illustrationer:
Bill Cotching

Hvad øver du dig i hver dag?

**Øver du dig i mildhed?
Eller øver du dig i frustration?**

**Hvis du øver dig i den fred,
som bor i dit hjerte,
bliver du god til det.**

